

Uit AE # 90:

Ook hier vertelde mijn grootmoeder hoe zij, als het mogelijk was vanuit haar dienstje naar Tongeren liep - toen was zij, meen ik, in Heerde - om toch vooral van die zondagangmiddagen niet al te veel te hoeven missen. En mogelijk stamt uit die tijd "Het Tongerense Volkslied" wat ik kreeg van mevrouw Dina Berkhoff-van Westerveld en dat volgens haar schrijven van de hand van meester Wesseldijk is. Het zou dateren omstreeks 1890.

Wie een fikse boer wil wezen  
komt van jongsaf reeds bij 't werk  
Moet geen hitte of koude vreezen  
maakt door weer en wind zich sterk.  
Ploegen, eggen, poten, zaaien,  
graven, spitten, snoeien, maaien.  
En wat een landman meer begeert  
dient van jongsaf reeds geleerd.

Tevens dient hij op te merken  
de eigenschappen der natuur.  
Wat een natheid uit kan werken  
en het schroeiend zonnevuur.  
Lage landen, dorre heide,  
hoge gronden, natte weiden,  
harde klei en 't mulle .zand:  
Hij moet het kennen met verstand.

Echter boven alle dingen  
moet hij kennen God den Heer.  
Want de beste zegeningen  
dalen slechts van boven neer.  
Al der schatten dezer aarde  
hebben zonder God geen waarde.  
Zo de Heer geen zegen biedt  
baten kunst en kennis niet.