

Ter gelegenheid van Epe-Oene 800 jaar schreef Janny Jalving-Hillebrand onderstaande tekst, die door Jan van Neck op muziek werd gezet. U vindt de tekst met de muziek in *Ampt Epe* # 39 blz. 17 www.ampt-epe.nl/Ampt_Epe_mededelingenblad/epe39.pdf

Daar midden in ons landje
in d' IJsselvallei,
ligt vriendelijk acht eeuwen lang
een dorp daar wonen wij.

Klein is het dorp, bescheiden
in 't zonlicht rond de kerk,
tussen akkers en weiden
welvarend door het werk.

Altijd ruisen de peppels
knotwilgen in een rij
weteringen en greppels
samen vormen zij,

Oene ons dierbaar bovenal
waar ik steeds naar terugkeren zal.

En tussen groene wei-grond
groeit een nieuw geslacht
dat werkt waar eens een klooster stond
in vrijheid groot gebracht.

In wijde hei gelegen
is Epe paars van gloed
lieflijk met bos doorregen
ons hoofddorp, leidend goed.

Wanneer de herfst gaat kleuren
dan is het marktfestijn
een druk en bont gebeuren
heerlijk daar te zijn,

Oene ons dierbaar bovenal
waar ik steeds naar terugkeren zal.

Er is geen plek op aarde
waar zo'n molen maalt
die trots en fier zijn waarde van
landschap en werk bepaalt,

houtgeuren bij het zagen
van klompen blank en geel
die luid klossend gedragen
weerklinken op de deel.

De mens vol van vertrouwen
in noord veluweland
kan op zijn burens bouwen
in nood bij de hand,

Oene ons dierbaar bovenal
waar ik steeds naar terugkeren zal.