

## Emsterlied

Ons Emst, het dorpje is maar klein  
Op het mooie Veluwe terrein.  
Het is bevoorrecht en heel fijn  
inwoner van ons dorp te zijn.  
Puur natuur, bos hei en zand of klei,  
Het is zo land'lijk vrij.  
Met Emst zijn wij heel blij

In Emst daar zijn wij samen één  
voor 't nut van `t algemeen;  
Het Dorpshuis en het Hezeplein  
`t is er gezellig samen zijn.  
Zang, muziek, sport en nog zoveel meer,  
Elke dag en avond weer,  
't is altijd druk verkeer.

In 't midden van ons dorp gebouwd:  
De kerk voor jong en oud.  
De Hoeksteen is `t gebouw daarbij  
Twee scholen sluiten nu de rij,  
En het Ebbenhuis als fenomeen;  
Emst is voor iedereen.  
Emst is voor iedereen.

Tekst: Heleen Koop Brummel/Stebe Hendriksen.  
Melodie: Wij leven vrij, wij leven blij.

Uitgebracht op Emst 2000