

Geldersch Volkslied

Gelders dreven zijnde mooiste
In ons dierbaar Nederland.
Vette klei- en heidegronden,
Beken, bosch en heuvelrand,
Ginds de Waal, daar weer de IJsel,
Dan de Maas en ook de Rijn
Geeft ons recht, om heel ons leven,
Trotsch op Gelderland te zijn.

Waar ons Vaderland bebouwd werd
Door den Saksischen Germaan,
Daar werd onze Stam geboren.
Daar is Gelderland ontstaan.
En het graan, dat thans geoogst wordt,
Waar het woest en wild eens was,
Geeft ons recht om trotsch te wezen,
Op ons echt Geldersche ras.

In de dorpen en de steden
Tusschen Brabant en de Zee,
Tusschen Utrecht en Westfalen
Heerscht de welvaart en de vreê!
Met je kerken en kasteelen,
Met je huisjes aan den dijk,
Gelderland, jij bent de Parel
Van ons Hollandsch Koninkrijk.

Woorden van JAN van RIEMSDIJK

Muziek van Mr. ROMBOUT van RIEMSDIJK

Uitgave N.V. Drukkerij Hooiberg Epe