

Gelders volkslied

STREEKCULTUUR - 'Ons Gelderland' is geschreven door C.J.C. Geerlings. Gelderland heeft overigens ook nog een officieus volkslied (Gelders dreven zijn de mooiste In ons dierbaar Nederland), dat zelfs vaker wordt gezongen dan het officieuze. [De Stentor]

Waar der beuken breede kronen,
Ons heur koele schaduw biên
Waar we groene dennebosschen,
Paarse heidevelden zien;
Waar de blonde rogge akker,
En het beekje ons oog bekoort,
Daar is onze Vale ouwe,
Kostlijk deel van Gelre's oord.
Daar is onze Vale ouwe,
Kostlijk deel van Gelre's oord.

Waar bij zomerzon de boomgaard,
Kleurig ooft den wand'laar toont,
En de vrucht'b're koren akker,
Stagen arbeid rijk'lijk loont;
Waar het 'aorige rivierke',
Rustig stroomt langs groenen boord.
Daar is onze rijke Betuw,
Kostlijk deel van Gelre's oord.
Daar is onze rijke Betuw,
Kostlijk deel van Gelre's oord.

Waar kasteelen statig rijzen
Rond door park en bosch omringd,
Waar het voog'len koor zijn lied'ren
In het dichte loover zingt;
Waar het lief'lijk schoon van 't landschap,
't Oog des schilders steeds bekoort.
Daar is onze 'olde Graafschap',
Kostlijk deel van Gelre's oord.
Daar is onze 'olde Graafschap',
Kostlijk deel van Gelre's oord